

SAINT NICOLAS.

LIBRAIRIE DE M. COLLÉE, GRAND'PLACE, 51, A TONGRES.

Grand alphabet militaire, anecdotes et récits historiques par Bouyer, avec gravures à deux teintes, fr. 4,00
Le dernier Jocrisse par Th. Midy, ill. de 8 gravures à deux teintes, fr. 4,00

Alphabets illustrés, à fr. 1,25 :

(ÉDITION DE LUXE.)

Alphabet des Chasseurs comiques. Nelly et les trois ours.
La Mère Thérèse et sa famille. La Mère Hubbard.
Alphabet de la fée mignonne. Jacques le petit voleur.
Alphabet des chemins de fer. Fatma ou la Grecque déléguée.
Tom-Pouce. Les trois petits Jean Bonnot.
Les enfants dans les bois. Alphabet des animaux.
Alphabet des grimaces. Alphabet des oiseaux.
Alphabet des animaux sauvages. Nos oiseaux domestiques.
Alphabet curieux. Nos amis de campagne.
Le petit chaperon rouge. La fête des oiseaux.

Albums d'images à 90 centimes :

Joseph vendu par ses frères. — Le docteur Polichinelle. — Les fables de Florian. — Paul et Virginie. — Guillaume Tell.

Collection à 60 centimes :

Barbe bleue. — Le loup, la chèvre et les biquets. — La belle au bois dormant. — Nouveau syllabaire récréatif. — Le petit poucet. — Riquet à la Houppe. — La petite cendrillon. — Le capitaine Fracasse. — Saint Nicolas. — L'oiseau bleu. — Le chat botté. — Le petit chaperon rouge. — La poupée merveilleuse. — Histoire de La Tour d'Auvergne, le premier grenadier de France. — La première leçon de M. Toto. — La première leçon de M^{lle} Nini. — Histoire de Jean Bart. — Le frère et la sœur. — ABC de Polichinelle. — Les nouveaux Robinson; voyage autour du clocher. — Les vacances de Paul. — Histoire de peau d'âne. — L'oiseau bleu, conte des fées. — Alphabet illustré des objets familiers. — L'éducation de la poupée. — La veille de Noël. — Histoire de la belle au bois dormant. — Alphabet des grandes lettres. — Louise et Charlot à travers la prairie. — Jeanne d'Arc. — Moustache, le chien du régiment. — Les œufs de Pâques. — Bonne Maman Brebis. — Alphabet amusant illustré. — Histoire de Robinson Crusé. — Nos bons petits oiseaux. — ABCD des petits garçons. — ABCD des petites filles.

Collection à 35 centimes :

Les oiseaux familiers. — Les animaux domestiques. — Les trois ours. — Cendrillon.

Collection à 25 centimes :

Les oiseaux familiers. — Le petit chaperon rouge. — Cendrillon. — Les trois ours. — Alphabet illustré. — Les enfants dans les bois. — Alphabet pour les enfants sages.

Collection à 15 centimes :

ABC du petit Poucet. — du petit chaperon rouge. — des aventures de Frise-Poulet. — de Mimi Bon Cœur. — de la poupée merveilleuse. — de la Belle aux cheveux d'or. — religieux. — de la petite Cendrillon. — de la Saint-Nicolas. — du rêve de Marguerite. — de Gustave Touche-à-Tout. — du chat botté. — de la Belle et la Bête. — de M^{lle} Julie la désobéissante. — de l'école réformée. — du joli tambour. — des malheurs d'une poupée. — de la Barbe bleue. — des souhaits.

Alphabets à déployer à fr. 1,50 :

Alphabet des singes. — Alphabet des enfants travestis. — Alphabet religieux. — Alphabet comique. — Alphabet des métiers des rues. — Alphabet d'Ariéquin et de Pierrot. — Album d'histoire naturelle. — Alphabet des cinq parties du monde.

Grande école de peinture, magnifique album à colorier, fr. 2,75
Le trésor du coloriste, fr. 0,90
Le petit coloriste français, fr. 0,45

Albums du petit peintre coloriste à 30 c^{mes} :

Travaux champêtres. — Poissons. — Scènes maritimes. — Papillons. — Oiseaux. — Scènes champêtres. — Fleurs et fruits. — Jeanne d'Arc. — Pêche à la baleine. — Animaux domestiques. — Christophe Colomb. — Chasses aux bêtes féroces.

Le grand album de Polichinelle des Champs Elysées fr. 5,00
Le ménage de Polichinelle, » 4,00
Scènes féeriques, légendes merveilleuses, illustrées de paysages animés et transparents, » 4,00
Le livre Cosmoramique, à transformations, » 4,00
Le Petit Poucet, id. » 4,00
Robinson Crusé, id. » 4,00
Le chat botté, id. » 4,00
Le chaperon rouge, id. » 4,00
Gravures et poésies pour les enfants, contenant douze tableaux colorés ainsi qu'un recueil de contes et de poésies pour les tout petits. » 4,50
Voyages de Gulliver à Lilliput, bel ouvrage avec 20 gravures coloriées, » 4,50
Les grandes images du règne animal, » 3,00
L'ami des gamins, » 3,00
Scènes de la vie du petit monde, » 2,50

Nouvelle série de volumes dorés à fr. 2,50 :

Les petits enfants dans les bois. — Cendrillon ou la pantoufle de verre.

Collection de livres illustrés à 2 fr. :

Théâtre des singes. — La belle au bois dormant. — Robinson Crusé. — Cendrillon. — Histoire du monde des animaux. — Monsieur Finfaud, le Renard. — Singe et Grenouille, deux amis farceurs.

Beau choix de **porte-monnaie** et **porte-cigares**, en émail, poudre émail, nacre, ivoire, bois durci, etc.; **portefeuilles** de tous prix, buvards et pupitres garnis jusqu'à 30 fr.
Papeteries en tous genres.
Albums pour portraits en bois, en laque appliquée argent, en émail, en maroquin, en chagrin, de 2 à 60 francs. — Albums religieux de 2 à 18 francs. — Albums timbres-poste.
Encriers de fantaisie, porte-montre, porte-cartes, porte-cigares, porte-allumettes, boîtes à bijoux, **cabas** et **nécessaires de dames**, en écossais, peau rayée, peau filet or et paille, en peau gaufrée, en paille et satin, en peau sac en satin, de fr. 1,75 à 20 francs. — Jeux de loto et de domino, dominos en couleur. — Boîtes à compas de fr. 2,50 à 25 francs. — Boîtes à couleurs de 1 à 30 fr.
Grand choix de porte-plume de fantaisie, étuis à plumes en tout genre. — **Stéréoscopes** avec vues transparentes et autres. — Grand choix d'images pour albums religieux. — Canifs, etc., etc.
Assortiment complet de **chapelets** et de lettres de nouvel an pour le gros et le détail. Et une masse d'autres articles dont le détail serait trop long.

Alpes et Jura ou les aventures de Joachim par T. Morel, illustré de belles gravures, 7,00
Ciel, Terre et Mer par R. Delasalle, id. 7,00
Les soirées du vieux conteur par A. C. Bouyer, illustré de 5 superbes gravures, 7,00
Monsieur et Mademoiselle Bébé par M^{lle} J. Cuvilleur-Fleury, id. 6,00
Paysages du Nord, nouvelle édition, Belgique, Hollande, Russie, Baltique, Laponie, Angleterre, Ecosse etc., par Bouyer et Midy, illustré de 4 superbes gravures sur acier et 8 magnifiques sujets imprimés en couleurs, tranche dorée, 8,00
La Buche de Noël, contes de Famille par Plouvier, édition illustrée de 8 superbes gravures, tranche dorée, 8,00
La Vierge, histoire de la Mère de Dieu et de son culte par l'abbé Orsini, nombreuses gravures, tranche dorée, 16,00
France et Algérie par Boyer et Faucon, illustré de gravures, tranche dorée, 4,50
Le nouveau Naturaliste par Bouyer, édition illustrée, tranche dorée, 4,50
De Paris à Pékin ou les joies du foyer, id. 4,50
Savoir et Ignorance par Castillon et Bouyer, id. 4,50
Le nouveau Buffon de la jeunesse par Bouyer, illustré et gravé par Paquet, tranche dorée, 4,50
Les tribulations d'un chercheur d'or par Boyer, édition illustrée, tranche dorée, 4,50
Le capitaine Jacques. Contes et récits par Bouyer et d'Aq..., édition illustrée, tranche dorée, 4,50
Les tribulations parisiennes, album comique, 4,50
Aventures de Zéphirin Polydor, le chasseur de papillons, id. 6,00
Fantaisies parisiennes. Grand alphabet suivi de Eberli ou les touristes en Suisse, par Bouyer, 3,75
Lanterne magique. Grand alphabet contes et historiettes illustré de 25 sujets, 3,75
Les frères d'armes par Midy, illustré de six gravures à deux teintes par Adam et Morel-Fatio, 6,00
Chasses aux Indes par Castillon, illustré de 8 superbes gravures à deux teintes par Victor Adam, 6,00
Chasses en Afrique par le même, illustré de 12 gravures à deux teintes par Victor Adam, 6,00
Le Robinson du Bois de Boulogne par Castillon, ill. de 12 gravures à deux teintes, 6,00
La Fée aux Roses par Midy, illustrée de 8 gravures coloriées, 6,00
Les émotions d'un jeune mousse par Castillon, illustré de 8 gravures à deux teintes, 5,00
Le château des Fleurs par Delasalle, illustré de 8 gravures à deux teintes, 5,00
Le Paradis des Bébés, grand alphabet illustré, 3,00
Les artistes peints par eux-mêmes, id. 3,00
Les petits Mignons. Travail, charité, dévouement, affabilité, 4 volumes en une boîte, 7,50
La Fée sucrée ou la nuit de Noël par Adèle de Nouvion, gravures à deux teintes, 2,75
Les plaisirs du Pré-Catalan par Bouyer, illustré de 9 gravures coloriées, 4,00
La fleur des Zouaves par Emma Faucon, illustrée de 9 gravures à deux teintes, 2,75
Les jeunes artistes ou musique et peinture par Bouyer, illustrés de 9 gravures à deux teintes, 2,75
Le Père Conte-toujours par la comtesse de Renouville, 4,00
Le naufrage pour rire. 9 gravures coloriées, 4,00
Monsieur de Similor en Californie par de Saint-Estève, gravures coloriées, 4,00
La tante Ursule contes et historiettes par Bouyer et Delasalle, illustrée de 8 gravures coloriées, 3,75
Les Etranges de Nicolas par M^{lle} Midy, illustrés de 8 gravures coloriées, 3,75
Le Compère joyeux par Bouyer, illustré de 8 gravures coloriées, 3,75
Jean Paoc en Chine par Bouyer, illustré de 8 gravures coloriées, 3,75
La Pagode de Kari, contes et récits par Bouyer et Castillon, illustrée de 8 gravures coloriées, 3,75
La fille du chat botté par Alexandre de Sallet, illustrée de 8 gravures coloriées, 3,75
Le Bon Papa par Bouyer, illustré de 8 gravures coloriées, 3,75
Les veillées du Grand Papa par Bouyer, illustrées de 8 gravures à deux teintes, 2,25
Fidèle et Minette, traduit de l'anglais, illustrée de 8 gravures à deux teintes, 2,25
La Poupée peinte par elle-même par Alex. de Sallet, illustrée de 16 gravures à deux teintes, 3,25
Moniteur des enfants, recueil illustré par MM^{mes} Anaïs Zegalas etc. Contes, légendes, petit théâtre, chroniques. Riche reliure anglaise avec plaque or, tranche dorée, 11,00
Le sabot de Noël, légende par Aimé Giron, gravures par Léopold Flaming, tranche dorée, 12,00
La maison de Nazareth par Aimé Giron, avec treize dessins sur bois, doré sur tranche, 10,00
Monsieur de la Palice, in-4^e, texte illustré, 3,50
Don Quichotte de la Manche, id. 3,50
Le Roi Bonbon, id. 3,50
Une petite fille en vacances, id. 3,50
La Poupée modèle, id. 3,50
Contes des Fées par Perrault, id. 3,50
Alphabet illustré, 4,75
Alphabet des animaux, 4,75
La journée d'une petite fille, alphabet illustré, 4,75
Récitation de l'enfance, 4,75
Le nouveau Buffon de la jeunesse par Bouyer, illustré de 36 dessins, 2,00
Le Robinson des Mers ou le naufrage de la Tisiphone par de Sallet, ill. de 8 gravures à deux teintes, 4,00
Polichinelle en vacances par Adrienne de Frêne, ill. de 8 gravures, 4,00

25,50 tot 25,50 op 0,00. — Haver, id. 25,50 tot 26,00 af 0,00.
THIENEN, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos, 26,75 af 0,00. — Rogge, id. 24,00 op 0,75. — Haver, id. 22,75 op 0,00. — Gerst, id. 25,00 op 0,00. — Boekweit, id. 22,00 op 0,00. — Koolzaad, id. 59,50 op 0,00. — Kemp, den kilo, 0,00 op 0,00. — Klaverzaad, id. 0,00 op 0,00.
HASSELT, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos, 27,00 af 0,50. — Rogge, id. 24,00 op 0,80. — Haver, id. 22,60 af 0,00. — Gerst, id. 25,00 af 0,00. — Genever, den hekt, 95,00 af 0,00.
VERVIERS, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos 29,50 af 0,00. — Id. vreemde, de 100 k., 29,00 af 0,00. — Rogge, 100 k., 21,25 op 0,00. — Gerst, id. 19,00 tot 22,00 af 0,00. — Haver, 100 kil., 00,00 tot 24,00 af 0,00.
LEUVEN, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos, 28,00 af 0,00. — Rogge, id. 20,00 af 0,00. — Boekweit, id. 21,50 op 0,00. — Haver, id. 25,00 op 0,00. — Gerst, id. 25,00 op 0,00. — Bloem, id. 57,50 op 0,00. — Koolzaadolie, 87,00 op 0,00. — Dito geziv., 92,00 op 0,00. — Koolzaadkoeken, 00,00 op 0,00.
ANTWERPEN, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos, 25,25 af 0,00. — Rogge, id. 20,75 af 0,25. — Gerst, id. 25,00 af 0,25. — Haver, id. 24,00 af 0,00. — Boekweit, id. 00,00 op 0,00.
Middelprizen per 100 kil.
Tarwe bloem, inlandsche, 1^e kwal. 53,00 a 56,50
PARIS, 25 nov. 26 nov.
Meel : 8 marken, loopende maand, 58,75 58,75
» december, 59,00 59,00
» 4 eerste maanden, 61,00 61,00
» 4 laatste maanden, 62,50 62,50

BANQUE

ALPHONSE SLEGERS OSCAR SCHAETZEN & C^o.

Bureaux rue des Sarraux, 48, ouverts depuis 9 heures à 4 1/2 heures.

Taux d'escompte 5 %.

Zondag 28 november

zal er bij HENRI BROEDERS te Freeren een rad troepen af te werpen zijn.

Bij Willem HERBEN

herbergier, op den Dries te Millen, zal op zondag 5 december een rad troepen ganzen als ook een schap afgeworpen worden.

CHEZ

Louise Van den Born
RUE AUX ENCLITRES.

Articles pour St-Nicolas.

Porte-monnaies de 0,25 à 12 frs. — Etais de cigares de 0,75 à 18 frs. — Garnitures en fantaisie jusqu'à 30 frs. — Chaines de montres en nacre et autres. — Flacons en bois, en étai etc. Gants en tous genres; capelins, coiffures, fichus, crochets, manchons, boas, robes et manteaux en laine.

Plus un grand choix de foulards en soie de 0,95 à 17 frs. — Et tout à des prix défiant toute concurrence.

FABRIQUE DE PARAPLUIES & OMBRELLES

J. KLEINEN-LHOEST

aux 3 Ombrelles Tricolores
Grand Place, 64, Tongres.

Grand choix de Parapluies nouveaux, système breveté en soie, zannelas et coton à manche riche en haute nouveauté en soie croisée cuite et double force. Parapluies en soie bien solide à manche haute nouveauté à fr. 6,50.

Recouvreage, échange, réparation, recouvreage avec de la soie depuis fr. 3,50, réparation gratuite des articles achetés ayant un vice de fabrication.

Jeanne FOX, modiste,

rue devant l'Hôpital, n^o 3,

a l'honneur d'informer qu'elle vient de recevoir un grand choix de pelletteries en tous genres. Nettoyage, réparations et changement à des prix modérés.

G. BOUSSIER

maakt bekend dat in haar fabriek van waskaarsen te Tongeren achter het Tribunal de prijs vastgesteld is voor alle klassen van lijkendiensten aan fr. 6,50 den kil., in plaats van fr. 7,00 den kil.

TUINZADEN

Bloem- en landbouwzaden, GRASZADEN VOOR WEIDE EN BEREM, Aardbeizien en Aspersie planten.

bij H. SCHREIBER, Kruisstraat, 35. Prijs-couranten worden op aanvraag franco toegezonden.

Eene voedster

zocht zich te plaatsen. Adres op het bureau dit blad.

Joseph STIERS,

heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hij zich komt te stellen, als koetsen verhuurder, te Tongeren, n^o 9, in de Hondstraat.
Bij denzelve zijn te bekomen alle dagen versehe Sint-Truidensche planten van alle soorten aan civielen prijs. — Hij beveest zich aan de gunst van consulent.

hebben haar in wonderschoone taferelen voortgebracht; Sauteuil heeft drie mooie lofzangen, in latijnsche verzen, voor haren feestdag gemaakt; en de engelsche poët Dryden heeft haar zijn schoonesten lierzang toegewijd.
Er is geen twijfel of de heilige Cecilia zal de patronen van al de vrienden van harmonie blijven, en zij zal zich op haar voortkunst houden waar de godsdienst, de tijd, de kunst en de poëzie haar hebben geplaatst.

BUITENLAND.

Frankrijk.

ASSISEN OF DER LOT. — Zaak van Sophie Gautié. — Zeven kinderen bij middel van naalden gedood. Deze is eene der akeligste zaken welke sinds lang voor een assissenhof opgevoeren zijn. Eene vrouw van Bourg, in het departement der Lot, vrouw die een zekeren welstand genoot, verscheen verledene week voor den jury te Cahors, onder beschuldiging zes harer kinderen en hare kleindochter te hebben doen sterven, door hen naalden-steken in verschillende deelen van het lichaam toe te brengen; doch altijd in eene richting, die de wonden doodelijk maakten. Zij heeft de twee laatste misdaden bekend, maar loochent de vorige, waarvan de stoffelijke bewijzen niet meer kunnen geleverd worden.

Sophie Gautié, vrouw Bouyou, herbergierster te Bourg, is 44 jaar oud. Zij is van middelmatige gestalte en schijnt zwak van gesteltenis; haar mager gelaat, klein voorhoofd en ravenzwart haar geven haar een alles behalve innemend voorkomen. Ziehier hoe de akte van beschuldiging hare misdaden verhaalt :
De genaamde Louis Colomb, zoon uit het eerste huwelijk van Sophie Gautié, vrouw Bouyou, stierf te Bourg, op 22 juni 1873. De overledene had aan de langteering geleiden; twee uren voor zijne dood, en toen zijn doodrijd reeds begonnen was, stierf zijn enig kind Sophie-Elisa Colomb, slechts 9 maanden oud, schielijk in de armen van Sophie Gautié hare grootmoeder. Deze gebeurtenis maakte grooten indruk op de openbare denk wijze; men kende inderdaad het slecht karakter van Sophie Gautié en oordeelde haar in staat hare kleindochter gedood te hebben, ten einde vrouw Colomb, hare schoondochter uit het huis te verjagen en zich een deel van de nalatenschap haars zoons te verzekeren. Dit vermoeden was gerechtvaardigd door de woorden, welke de beschuldigde zich liet ontsnappen in de laatste dagen der ziekte van Louis Colomb, en het gerucht verspreide zich weldra zoodanig, dat de rechterlijke overheid toe tot ontgraving van het lijk van Elisa Colomb deed overgaan.

De lijkschouwing bracht te weeg, dat in den buik van het kind twee stupaalden gevonden werden, welke er reeds eenigen tijd schenen verbleven te hebben, en de helft eener breinaald, welke slechts later in het lichaam van het slacht-offer schenen gestoken te zijn; de andere helft werd gevonden in het hart, dat gansch doorstoken was, welke doorsteking onmiddellijk de dood veroorzaakt had.

Ten gevolge dezer ontdekkingen werd Sophie Gautié bij het lijkje gebracht en deed de volledige bekentenis harer misdaad. Zij bekende dat zij in de maand mei voor de eerste maal eene naald in het lichaam van haar kleindochter had gestoken, daar zij het voor zijnen vader wenschte te zien sterven. De dood kwam echter zoo spoedig niet dan zij gehoopt had en toen op 22 juni, Louis Colomb de dood nabij was, droeg zij het kind uit de kamer van den stervende, als om het te verzorgen, doch zij doorstak haar slachtoffer het hart; de kleine Elisa liet zwakke schreeuwen hooren en stierf.

Dit verschrikkelijk schelmstuk vestigde de aandacht der justitie op het vorig leven der beschuldigde; men vernam dat zij 17 jaren vroeger grootelijks verdacht werd haren eersten man, Colomb, vergiftigd te hebben; men bevond daarenboven dat zij 10 kinderen had gehad, waarvan 5 hielden. Het laatste, Marie Bouyou, was in april laatsteleden gestorven, in den ouderdom van 58 dagen. Het lijkje van dit kind werd opgezocht op het kerkhof van Anglars, waar het begraven was. Het onderzoek leidde toe de ontdekking in den buik van dit lijkje van vier naalden, gelijk aan die waarvan Elisa Colomb gestorven was.

De dood van de kleine Marie Bouyou was dan klaarblijkelijk het gevolg eener misdaad gansch gelijk aan die, welke men eerst had vastgesteld en was door dezelfde hand veroorzaakt. Sophie Gautié vond zich genoodzaakt ook die misdaad toe te bekennen.

Marie Bouyou werd geboren op 7 maart 1875, en s'anderendaags aan eene voedster toevertrouwd, welke te Anglars woonde. Op Paaschavond, 28 maart, bracht deze vrouw het kind naar Bourg om het aan zijne moeder te toonen; deze nam het kind en oogenblik in de afwezigheid der voedster, s' avonds werd het arme schepseltje, dat gezond naar Bourg werd gebracht, ziek van daar weggevoerd. Eeneige dagen later schenen de toestand van de kleine te verbeteren, toen op 18 april de moeder haar te Anglars kwam bezoeken, die beschuldigde overleedde haar kind met streelingen. De voedster verwijderde zich voor eenige oogenblikken toen zij terug kwam vond zij de kleine ten prooi aan hevige pijn; alle zorgen waren vruchteloos en het kind stierf nog den volgende dag. Sophie bekend zelf, dat zij gebruik hadden gemaakt van de oogenblikken, waarop zij met haar kind alleen was, om het wichte naalden in het lijk te steken. Vrouw Bouyou heeft een allerslechten naam en niemand twijfeld er aan, dat zij tot alle misdaden in staat is. Van hare jeugd af heeft zij een ongebonden leven geleid. Ziedaar wat aangaat de misdaden welke Sophie Gautié bekent. Van de vijf overige waarvan zij door het gerecht verdacht wordt, hangt het openbaar ministerie een somber taferel op.

De kleine Celestine Bouyou was hij eene voedster. Deze bracht het kind op zekeren dag bij zijne moeder en liet er haar twee uren met alleen. Toen de voedster terug kwam was het kind schielijk overleden.

Louise en Albert Bouyou zijn 25 dagen na hune geboorte overleden, zooder dat ooit iemand daarvan de oorzaak gekend heeft. Een ander kind dat gestorven is toen het 25 dagen oud was, hield groot

Handelsberichten.

TONGEREN, den 25 nov.
MIDDELPRIJZEN.

Tarwe nieuwe, de 105 kilos. fr. 27,00 af 0,00
Rogge id., 100 » » 24,00 af 0,00
Haver id., 75 » » 17,00 af 0,00
Gerst, 100 » » 25,00 af 0,00
Spelt, 112 » » 22,00 af 0,00

Boter, den halven kilo. fr. 0,00 tot 1,40 af 0,00
Eijeren, de 26. fr. 2,60 af 0,00
Witte aardappelen, 100 kilos. » 7,00 af 0,00
Roode » » » 8,00 af 0,00
Krokotten » » » 7,25 af 0,00
Ossetongen » » » 10,75 af 0,00
Hooi, 1000 kilos. » 110,00 af 0,00
Strooi, » » » 100,00 af 5,00

BRUSSEL, den 26 nov.
Tarwe, de 100 kilos, 28,50 tot 29,00 af 0,00.
Rogge, id. 20,50 tot 20,75 op 0,00. — Gerst id.

Baton-Aubert, 120, Trounstraat, te Brussel, 1^e prijs, goude medaille op de Internationale expositie van Keulen. — Bouwing van grooten, rotsen, cascaden en bassins, enz. — Sisteeren, bakken, goetkoper vaneels voor fabrieken. — Droogmaking der vochtige muren en der ouderwaterde kelders.
Entrepôt van engelsche portland-Cement, Koolkaai, 52, Molenbeek-St-Jan en Pavilloonstraat, 2, te Schaarbeek.

De Heilige Cecilia.

De Fanfare der Concordia hebben verleden zondag op eene waardige wijze het feest der H. Cecilia gevierd.

Wij meenen onze lezers aangenaam te zijn door hun eenige bijzonderheden mede te deelen aangaande de patronen der muzikanten.

De heilige Cecilia is als patrones der muzikanten erkend, omdat de heilige boeken zeggen dat zij zich begeleidde met speeltuigen terwijl zij de lofzangen des Heeren zong.

Zij leefde te Rome, tijdens de regering van Alexander-Severus en behoorde tot eene rijke en edele familie, die het heidendom beled; was, buiten de wete harer ouders, van jongs af christen en besteedde haar leven in het gebed, aan goede werken en in het onderwijzen der wet van Christus.

Zij had belofte gedaan van nooit te trouwen, en nogtans dwong men haar te huwen met Valerianus, jonge Romein, van doorluchtige afkomst en met de schoonste hoedanigheden begaafd.

Zij gehoorzaamde, doch na de bruiloft bekende zij aan haren gemaal, dat zij christen was en bruid van Christus.

Wat gebeurde er?
Valerianus, vol eerbied en bewondering voor zijne gezellin en medegeslacht door hare overtuigende welsprekendheid, verklaarde haar aldra, dat hij ook christen ging worden, en spoorde zijnen broeder Tiburcius aan hem te volgen.

De twee adellijke jongelingen toedien niet lang ter dood veroordeeld te worden; doch, naar de plaats der strafuitering gaande, onderriichten zij den centurio of hoofdman Maximus, welke hun vergezelden, en die, zijn geloof ook bevestigd hebbende, met hen de marteldood onderging.

Cecilia verzamelde de drie lijkjes, welke in de krochten der catacombes geplaatst werden.

Luttel tijds daarna — 't is te zeggen, den 19 november des jaars 250 — verscheen dit zachtmoedige en heilige schepsel voor den prefect van Rome, Almacus, die trachtte haar in hare antwoorden te verstrooien, te ontmoeten en in verlegenheid te brengen; verwoed over hare waardige en vaste houding, veroordeelde hij Cecilia om versmacht te worden.

Men gelidde haar in hare eigene woon, en zij werd opgesloten in de zweetstof der badkamer, waarvan de heete damp haar langzaam de dood moest toebrengen.

Daar zij vier en twintig uren nadig nog levend gevonden werd, beval Almacus haar het hoofd van den romp te doen kappen.

De heil bracht haar drie vrouwen toe, zooder in zijne oogmerk te gelukken; en daar de romische wetten niet toelieten meer dan drie bijlagen toe te brengen, bleef de heldhaftige maagd nog drie dagen in pijnen leven. — Haar doodstrijd was een lang en durig gebed, en alvorens te sterven, gelaste zij den heiligen paus Urbanus hare woon in eene kerk te herscheppen.

Het lijk der Heilige Cecilia werd op het kerkhof van den heiligen Sixtus begraven, liggende nevens hetgene van Calixtus, op den appiaanschen weg.

Later, ondanks al de navorschingen op verschillende tijdstippen en in onderscheidene plaatsen gedaan, wanhoopde men de laatste overblijfsels der martelares te vinden, want volgens de overleveringen, had Astolphus, koning der Lombarden, wanneer hij Rome belegerde, die in 755 weggevoerd; en nogtans werden zij daar, in 821, door den paus Paschalis teruggevonden. Men vond er insgelijks het lichaam van den heiligen Valerianus, haren echtgenoot. De heilige Cecilia was in eene zijden en gouden stof gewikkeld, aan hare voeten met bloed geverfde linnen hebbende.

De paus Paschalis deed die twee lijkjes, alsook degene van Tiburcius en van Maximus, wegvoeren in eene kerk, die hij deed opbouwen op de puinen der kapel aan de heilige Cecilia toegewijd.

In het jaar 1599, ten tijde van den paus Clemens VIII, deed kardinaal Sfondratus, neef van Gregorius XIV en titulair der kerk van de heilige Cecilia, eenige herstellingen aan het groote altaar dier kerk verrichten, en ontdekte er den 9 oktober eenen grafkelder, in welchen de lichamen der heilige en der drie martelares begraven waren, waarvan de geschiedenis met die der heilige Cecilia verbonden is. — De kardinaal Baronius, die er in zijne jaarboeken van spreekt, was aangesteld om de echtheid der ontdekking te onderzoeken.

De kist was van cipressenhout, gesloten in een marmeren graf, dat een opschrift bevatte. Het lichaam der maagd was geheel en uitgedroogd of verdord; het lag op den rug niet, gelijk naar gewoonte, maar helde over op de rechter zijde, overdekt met eene enkele zijden tafa; de gulden stof en het behoudende linnen waren op de ongeschiedde voeten geplaatst; de armen uitgestrekt en de handen samengevoegd op de linker zijde; de haren gekamd in eenen hoofdstroef en het aangezicht naar den grond gekleerd. — Men zag nog gemakkelijck de drie zwaardslagen, welke de heil haar had toegeslagen.

Het lijk bleef gedurende eene maand in de kerk tentoongesteld; en den 22 november, feestdag der heilige Cecilia, deed de paus Clemens VIII, het lichaam, zoodals het gevonden was, in zijne kist van cipressenhout leggen en daarna in eene zilvernen kas plaatsen, met verscheidene opschriften voorzien, al de daadzaken vermeldende.

Ten huidigen dage bevindt dit lijk zich in een prachtige grafkelder, gekend onder den naam van « Conscience der heilige Cecilia, » in de kerk genaamd « in Transeverbe. »

Vogten wij er bij, dat de vereering dezer heilige steeds zeer geveerd is geweest, en dat de grieksche kerk en de protestanten haar in hunnen dag-en-feestenwijze aanmenen.

Het leven der heilige Cecilia heeft vele schilders muzikanten en dichters ingeboezemd: Jan Vaneyck, Raphael, de Dominikaan, Pauwel Delarocque,