

DE POSTRIJDER

DER PROVINCIE LIMBURG

WEEKBLAD VERSCHIJNENDE ELKEN ZATERDAG.

AANKONDINGEN... Prijzen per regel... Kleine aankondigingen...

BUREAU EN REDACTIE... Drukkerij COLLE... Naam, Maatschappij... Postadresnummer 8855...

Huis C. VELGHE & Co... 80-82, Maastrichterstraat, Tongeren... DE BESTE STOFFEN. DE BESTE KLEEDEREN.

DE STICHTERS VAN HET PROTESTANTISME.

Naar de hand van P. Fleerackers S. J. uit de «Hode van H. Hart» (Aiken) geven we hier een beknopt portretje van de stichters van het protestantisme...

men legt nooit ongestraft een brandende lont bij een vat poeder en het Europa van 1914 kan wel niet beter dan bij een vat poeder vergaarden worden...

MM. de Brooks, Davignon en Carton de Wiart ministers. Van den Heuvel en Huybaert Staatsministers... Over dien tragischen nacht schreef M. Paul Hyman:

cinemaslapers of kernisvrijden uit het Beginhoop... De brandklok dan... De burea, verontrust, schoten 't bed uit...

4 Augustus 1914

De verjaardag der rechtsverkrachting... Deze verjaardag brengt al de herinneringen van het uitbreken van den oorlog terug...

Over deze vergadering die, laat ons het hopen, in Franse geschiedenis nooit meer haar gelijken zal hebben in de geschiedenis aan België...

Ongestraft nachtlawijd of van een auto die niet wilde zwijgen... 't Was maandag van verleden week na een heeten zomerdag...

MENDELWERK van « DE POSTRIJDER »

DE HUT IN DE HEIDE

Even de hollandsche grenzen voorbij loopt eenige plattelandt... met hooge populieren... de hut in de heide... Ach God, Lena, wies toch bedaarde...

huidser hot geransel van kienkenierf, want binnen maakt de getrouwde oudste dochter het middagmaal gereed... Onder den boom staat ene lage houtse bank...

den, begonste de mander te sterven. Maar nauwelijks had de oude man leijdelijk oopgezogen, of hij verhoef zijn den genover-gloesend gezicht op riep tot zijne vrouw die tegenover hem zat...

den, begonste de mander te sterven. Maar nauwelijks had de oude man leijdelijk oopgezogen, of hij verhoef zijn den genover-gloesend gezicht op riep tot zijne vrouw...



In het Magazijn. N° 17

Balatum... het schoonste, het weerstandbaarste vleecedeksel... Het beste koop der Wereld... Verkoopbaar bij al de schutters, behangers, goede stoffershuizen...

OP DEN PAARDENMOLEN... Zatte Foms is per abusus op den paardenmolen gekluisd en bezield voor te toeren... IN DEN TREIN... Conductor — Waarom licht u altijd als ge u abonneement veroot... ONDEUGDELIIK... Een jonge vrouw bracht ene drogist een zak met kamferballen terug...