

DE POSTRIJDER

DER PROVINCIE LIMBURG

WEEKBLAD VERSCHIJNENDE ELKEN ZATERDAG

BUREAU & REDACTIE: DRUKKERIJ COLLEE, REGULERENWAL (Stoenderpoort) — TONGEREN — Postчек N° 84855. — Telefoon 12.

AANKONDINGEN. Prijs per regel... van 1 tot 6 regels... Elke regel meer...

October

ROZENKRANSMAAND. Hier vallen drie oorsprongen uiteen te kloep: eerst de oorsprong van den naam van den rozenkrans, ten tweede van de mak zelve en ten derde van den feestdag en het broederschap.

De Verbrediging van het Christendom tijdens de drie eerste eeuwen

Het bovenvermeld onderwerp is actueel, want er werd verleden maand weer een groot Congres over de « Geschiedenis der Godsdiensten » te Brussel gehouden, en de sluitzitting had in de Universiteit der hoofdstad plaats.

Oudheidkunde.

WERKEN OP DEN BROEKBERG EN IN HEEMELINGENSTRAAT. Eenige orographische beschouwingen. Men geeft den naam van Broekberg aan het gedeelte van den Hasselt-eiken steenweg dat zich uitstrekt van aan Hasseltsche poort tot aan het punt waar de steenweg naar Hasselt en de weg naar Melken of Broekstraat van elkander splitsen.

Opvoeding

Huiswerk is voor vele ouders een nachtmerrie. Ze vinden het een voortdurende bewijzing voor hun kinderen. Gebruik nog hoorde ik een vader kerkelijk zeggen: Omdat de meesters niets doen onder school, daarom moeten onze jongens werken na de school.

BIGL. — (SILVA F. — MIANI, enz. Deze stempels zijn van 1e en 2e bezw. Interessanter is nog het schrijf met het beeld van een zittenden, gekroonden Jupiter, maar veel beter voorgesteld dan dat door M. De Mayer onder nr. 72 afgebeeld en beschreven (Bl. De Mayer, De Reliefschilder van het Museum te Tongeren, 1833).

Inhouding eener geschiedkundige gedenkplaat to Luik

Zondag 29 September heeft te Luik de inhouding plaats gehad van eener geschiedkundige gedenkplaat, aangebracht op den Pont des Arches.

Leest en verspreid

DE POSTRIJDER

het oudste weekblad van Limburg!

De zaak die men rozenhoed of rozenkrans heet is eerst dat gelijkmatig herhalend en verwisselend bidden dat iedereen van onze lezers kent; en ten tweede het perilsnoer of de perelketen die men gebruikt om order en tel in dat gebed te houden.

Wij bopalen ons tot enkele beschouwingen over de eerste verspreiding van het Christendom, voornamelijk in onze gewesten.

Van in de eerste eeuw komen te veldgenomen ons verklaren dat Nero een groot menigte Christenen liet ter dood brengen. Zoo spreken Tacitus (Annalen, XV, 44) en ook Sint Clemens (I. Cor. VI).

Huiswerk

Huiswerk is voor vele ouders een nachtmerrie. Ze vinden het een voortdurende bewijzing voor hun kinderen. Gebruik nog hoorde ik een vader kerkelijk zeggen: Omdat de meesters niets doen onder school, daarom moeten onze jongens werken na de school.

De feestdag van het aartsbroederschap of Rozenkranszondag is de eerste kerkelijke Zondag van October, die herinnert aan den oorsprong van Lepante op 7 October.

De Rozenkrans wordt altemots genoemd het meditatie- en psalmboek der ongeluften, omdat hij 150 weesgroeten behelst, zooals het psalmboek van David, 150 psalmen. Dat is de Rozenkrans van Sint Dominicus.

In de 2e eeuw vinden wij meer teksten van belang. De H. Justinus roept uit: « Er is geen enkel ras van menschen, hetzij barbaren of Grieken, of van welken naam ook, hetzij Scythen die op wagens leven, of zwervers die in tenten wonen, »

De Rozenwijdung bestaat van over lang nog te Bossinehe, alsook zelfs ten tijde van de oude Collegiale, in onze Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk, waar men van uren ver naartoe gaat om rozen te widen.

Huiswerk

Huiswerk is voor vele ouders een nachtmerrie. Ze vinden het een voortdurende bewijzing voor hun kinderen. Gebruik nog hoorde ik een vader kerkelijk zeggen: Omdat de meesters niets doen onder school, daarom moeten onze jongens werken na de school.

Gelijk men gaat om palm, brood, vrucht en nog andere zaken te doen wijden op dat de Heer zijn milden zegen « in hemel » genaden daarover zou doen nederdalen, gelijk de H. Kerk, in al hare zo schoone en uitmuntende geboden, van hem afhangt en vuriglijk verlangt.

Er zou komen wij dan tot een getuigenis die voor onze straken buitengewoon veel belang aanbiedt, namelijk die van den H. Irenaeus bisschop van Lyon sedert 177, en die in 202 daar den marteldood stierf. Bossuet noemt den bisschop « den roem van de Gallische kerk, die hij door zijn bloed en zijn leerling gestic heet ».

Huiswerk is voor vele ouders een nachtmerrie. Ze vinden het een voortdurende bewijzing voor hun kinderen. Gebruik nog hoorde ik een vader kerkelijk zeggen: Omdat de meesters niets doen onder school, daarom moeten onze jongens werken na de school.

Leest en verspreid DE POSTRIJDER, het oudste weekblad van Limburg!