

# DE POSTRYDER

## DER PROVINCIE LIMBURG.

De POSTRYDER verschijnt S'ndersdags en zaterdag.  
Men schryft in te Tongeren by M. F. COLLIERE, boekdrukker  
uitgever van dit blad, groote markt, n<sup>o</sup> 20, en by alle postdirecteurs.  
Alletoezending van brieven, annonces, g'ld enz., moet gefrankeerd  
zyn.

Het abonnement is bepaald op 7 fl. binnen de stede.  
" " " " " " " " 8 fl. buiten " " "  
Een bladzonderlyk " " " " " " " " 20 centime.  
De aankondigingen, per drukregel " " " " " " " " 15 " "  
De reklamen " " " " " " " " 25 " "

By het zenden van aankondigingen is consider verzoekt dadelijk  
met te drukken en deszelfs in den POSTRYDER alleen, of wel ook in  
het Fransch taal, van J. BARRIER DE LIMBOURG, moeten opgenomen  
worden. Deze laatste, voor verschiedene consecutieve volgende keeren  
gevoerd worden onder bester condities.

TONGEREN, DEN 31 OCTOBER.

### De akkerbouw en het lager onderwijs.

Heeft de akkerbouw beginselen welke moeten gekend  
zyn door de lieden die zich aan het beroep van landbouwer  
overleveren?

Moet men den landbouw studeren alvorens het land te  
bebouwen?

Niemand zal ontkennen dat men zyn beroep moet leeren  
alvorens hetzelfde met voordeel uit te oefenen, en zekerlyk  
zal niemand eene uitzondering willen maken w't aangaet  
het gewigtigste en meest verspreide onder alle beroepen.

In de meeste landen van kleine boerderyen, leert de land-  
bouwer zyn beroep door vooreerst de peerden te geleiden,  
door te ploegen, te maaijen, en alle selbwerken uit te voer-  
ren; hy weet echter volstrekt niet waarom by deze of gene  
werking verrigt. Hy kent noch de aerde, welke hy omspit,  
noch de planten welke hy kweekt. Hy is ook onbekend met  
de eenvoudigste wetten van het dierlyk gestel, en ik zal niet  
zeggen met de eenvoudigste regels der scheikunde, maer ook  
met de gemeenste verbindingen welke dagelyks onder zyne  
ogen geschieden. Ook worden de aerde, de planten, de  
dieren, de vette, alles in een woord, op de zelfde wyze, dit  
is op Gods genade behandeld.

De onwetende menschen kanaan, wel is waar, uitstekende  
werkers worden door veel te arbeiden; maer als zy tot  
dien trap van praktisch onderrigt gekomen zyn, is hun leven  
grooten leels verlopen te midden van ongehoorde poging-  
gen die zy niet zouden aan te wenden gehad hebben, indien  
eenvoudige beginselen hun den weg hadden ontsloten rondom  
welken zy zoo dikwyls hebben moeten draaijen.

Ik heb tegen het landbouwerlyk hooren inbrengen,  
dat men meer lieden die geleerd waren heeft zien ten onder-  
brengen dan ongeletterden.

Dat is niet gemeend. Een landbouwer die zyne moeije-  
lyke vore met zuinigheid, ja met gierigheid trekt, die meer  
een voet vooruitstelt als de andere vast geplaatst is, zal zieke,  
wel is waar, niet ligtelyk ruineren. Hy zal brood verdienen,  
ja misschien iets meer, terwyl een onlernemend man, met  
vurige verbeeldingskracht bezield, en die, zonder ze door  
en door te kennen, zich zal staven op beginselen welke hy  
niet genoeg heeft overwogen, meermalen een verkeerden  
weg zal inslaen en spoedig ten gronde zal gaen, omdat de  
verkeerdelyk genomen proeven hier te lande verderfelyk  
zyn. Maer dit komt van den mensch en niet van de weten-  
schap voort.

Met kennissen begaefly zynde, zou de eerste meer volkom-  
telijk gelukt zyn. De tweede zou, zonder kennissen, nog  
slechter gevaren zyn.

Men heeft met veel waarheid gezegd dat de tweegemeenste  
beroepen die van landbouwer en dokter zyn. Geen enkel  
persoon zal men aantreffen die niet eene remedie aan te  
bevelen heeft tegen de ziekte welke n'kwelt, of die niet een  
doenwyze voor de bewerking van uw land heeft aan te  
raden.

De man die 's avonds gedroomd heeft dat hy 's anderen-  
daags landbouwer zeyen moet, zal wellyt zeer schoone  
zaken verrigten; maer hy zal er ook zeer slechte doen.

Ik kom dan ook terug naar myn eerste gezegde; om dok-  
toor te zeyen, moet men de geneeskunde geleerd hebben;  
alvorens landbouwer te worden moet men den akkerbouw  
hebben gestudeerd.

Ik zal niet spreken van het hooger onderwijs in den  
akkerbouw. De leerstoelen waar ervaren professoren de  
wetenschap in het bereik stellen van allen, die maar willen  
luisteren, hebben hunne bewyzen geleverd.

Ik kom dan op het nederig lager onderwijs.

Sints lang zoekt men naar de oorzaken der uitwyking  
van de buitenlieden naar de steden. Het dunkt my dat men  
zich niet veel moeite behoeft te geven om te zien waarin het  
kwaed gelegen is.

De landbouw, langen tyd aan zich zelve overgelaten,  
zonder onderys, is meest altyd het beroep geworden van  
degenen die niets anders willen of kunnen verrigten. Van  
daer zyne betrekkelike minderheid, van daer de geringe  
winsten door den landbouwer ingezameld en de geringheid  
van den loon dien hy aan zyne werklieden betalen kan.

Kan men in zoo eenen staat van zaken aan die klas van  
nuttige menschen zeggen: Gy zult uwe plaats niet verlaten?  
De nyveraers winnen veel; de ambtenaren trekken zware  
traktementen, die hen toelaten zich een groot genot aan te  
schaffen; maer gy zyt noodig aan de beide maatschappy;  
gy moet volharden, gy en uwe kinderen, in uwen nederigen  
stand? Het ware dan al zoo regtveerdig uit te roepen: De  
boer is nagelast aan den bodem, men zal hem met het land  
mede verkoopen, hy is de heilige.

Maer dewyl dit middel gelukkiglyk niet meer mogelyk is,  
moet men den goeden weg inslaen en het kind des landbou-  
wers onderyzen zoodra het de lagere school ingetroden is.  
Men onderhoude hem steeds over het schoone beroep dat  
hem onafhankelyk zal maken, dat hem winsten zal aen-  
schaffen, dat hem niet zal bloot stellen aan de wisselvallig-  
heden der medestreying welke zoo dikwyls voorkomen in  
de nyverheid, of aen veranderingen, of aen verlies van  
plaatsen in andere toestanden. Eindelyk, dit kind moet over-  
tuigd worden dat het, door met schrandrheid te handelen,  
even zoo veel, ja nog meer dan anderen kan winnen, dat  
het zyne arbeiders zoo duer kan betalen dan de fabriek-  
werkers, en, kortom, dat by elders niets beters zal vinden.  
Deze taek is voorbehouden aan den onderyzer die het

kind den eersten indruk moet geven.

Indien de onderyzer eene opvoeding geeft, waarin niet  
eens sprak is van landbouw; indien zyne voorbeelden van  
spraakkunst en rekenkunde niet aen den landbouw ontleend  
zyn, liever heb ik dat by onze kleine landbouwers in de  
onwetenheid late, dewyl alsdan zyne lessen, zouden strek-  
ken om hun een ander beroep te doen kiezen, en wy hebben  
de overtuiging dat by hun aldus den slechtsten dienst zou  
bewyzen door hen uit eenen toestand te trekken in welken  
zy meer heil zouden vinden dan in elken anderen.

Ook laet ik nimmer na aen myne leerlingen-onderyzers  
te herhalen: Bewaer by de jonge kinderen de godsdienstige  
denkbeelden; wieg hen met landbouwkundige leerstellingen;  
laet deze twee bestanddeelen van geluk voor hen en  
voor isleren niet verloren gaen.

Indien de onderyzers nu geene gedachte van den land-  
bouw hebben; indien zy noch planten, noch dieren, noch  
eenge scheikundige verbindingen kennen, wat vermogen  
zy? Volstrekt niets.

En, anderzys, die onderyzers in 't midden der platte-  
landsbevolking geworpen, met niets bekend van datgene  
wat de landbouwers vormt, zullen ten lande niet kunnen  
wortel schieten; zy zullen er weinig toegegenheid vin-  
den; zy zullen verplaatst, heen en weer gedreven worden,  
en hun toestand zal niet vol te houden zyn. Want is het wel  
mogelyk van wegen deze nuttige ambtenaren eene grenze-  
looze verkleefheid te vragen in het byzyn van een armzalig  
voortuigt? Het landbouw onderys moet kunnen toestand  
verbeteren.

Daerom is het, dat, ruim 30 jaren geleden, de heer  
Legend, destyds de rector der Akademie van Rennes, de  
gedachte kreeg; hy de lagere normale school eene kleine  
hofsdele te voegen, waer de leerlingen-onderyzers de eerste  
beginselen van den landbouw leeren kennen.

Ik werd met dit onderys belast. Dan, na de dood van  
den stichter onzer kleine landbouwschool, verliet men deze  
gedachte, tot welke men eenige jaren nadien terug keek.

Ik zal my hier persoonlyk buiten zake stellen; myne  
plaats van leeraer van landbouwkunde aen de normale  
school zou zeer vervuld zeyen, indien ik niet de innige  
overtuiging had dat ik eenige dienst bewys; trouwens, de  
personen die zich langen tyd aen het onderys hebben  
overgeleverd, zullen begrypen dat na eene dertigjarige uit-  
oefening van eene dergelyke bediening, men levendig naar  
rust haekt.

Maer ik zie talryke aanmerkingen over de verkregene  
uitslagen oplagen. Zyn onze onderyzers landbouwers  
geworden? Nooit is die gedachte ons te binnen gekomen.

Zouden hunne leerlingen lange lessen van landbouwkunde  
kunnen opzeggen? Nog eens, wy hebben hiertaan  
nooit gedacht.

## THEODOOR VAN NEUHOF,

EEN GEKROONDE GELUKZOEKER.

(Verzuld)

In dezen stand van zaken zien wy Theodoor voor de  
misleide Corsikanen optreden. In Florence en Livorno,  
waer hy zich als residant van den keizer by afwisseling  
ophield, had hy gelegenheid hunne aenzienlykste hooffden te  
leeren kennen; hy trad met hen in onderhandeling en  
beloofde voor de bevryding der gevangenen alles in het werk  
te zullen stellen. Door hem schynt ook inderdaad het  
trouweloos verraed ter oore van prins Eugenius van  
Savoie gekomen te zyn, die den keizer mededeelde, hoe zyn  
naem misbruikt, en zyne welwillende bedoeling miskend  
was. Karel VI bedreigde nu de republiek met een oorlog,  
indien de gevangenen genomen Corsikanen niet onmiddellyk  
in vryheid gesteld, en de bepalingen van het verdrag nage-  
leefd werden. Verschrikt gaven de Genuezen tot alles hunne  
toestemming. By de Corsikanen was het aenzien van  
Theodoor door dezen goeden uitslag zoo zeer gerezzen, dat  
zy hem gaerne aen hun hooffd zouden gezien hebben. Zy  
boden hem dan ook de koninklyke waerdigheid aen. Hoe  
welkom dit aanbod den eerzuchtigen gelukzoeker ook was,  
zag hy toch wel in, dat hy zonder den bystand van andere  
mogendheden zich niet in zyne waerdigheid zou kunnen  
handhaven. Om zich die ondersteuning te verwerven,  
bezocht hy de hoven van Weenen, Parys, Madrid en Rome.  
Overal werd hy vriendelyk ontvangen, overal wilde men de  
Genuezen vernederen en hunne magt snuiken, — maer  
kreeg hy krachtadigen bystand, namelyk geld of troepen.  
Toen herinnerde hy zich, dat in de zestiende eeuw Sampiero,

een berucht Corsikaensch oppethoofd, in een dergelyken  
nood met goed gevolg den bystand der Ottomansche Porte  
ingeroepen had. Theodoor besloot zyn voorbeeld te volgen  
en scheeptte zich naar Konstantinopel in.

Bier ontmoette hy vorst Bagoczy van Zeyenberg, die in  
den opstand tegen Keizer Leopold I zoo hoog in aenzien  
gestegen was, dat hy aen het hoofft van 100,000 man tegen  
Weenen kon oprukken.

De wiseling van het kryggeluk had evenwel zyn magt  
even schielik doen afnemen, als zy vroeger toegenomen  
was; hy leidde thans in vrywillige baliingschap in Turkije  
en wachtte op eene gelegenheid om op nieuw het zwaard  
tegen Oostenryk te trekken. Hy vatte genegenheit voor  
Theodoor open maekte hem met nog een ander gelukzoeker  
bekend. Deze was Achmet Pacha, eertyds graef van Bone-  
neval. Hy was een Franschman van hoogte afkomst, die aen  
den schitterendsten moed de grootste lichtzinnigheid paerde;  
hy had eerst uit de Fransche, later ook uit de Oostenryksche  
dienst, waer hy als generael der infanterie aengesteld was,  
moeten slugten; hy had in Konstantinopel het Mahome-  
daensche geloof aengenomen en van den Padiischah hooge  
waerdigheden en groote rykdommen verkregen. Met Theo-  
doors groote diplomatieke kennis ingenomen, en overgheeld  
door de beloften, die hy hem deed, werkten Bagoczy en  
Achmet Pacha voor Theodoor van Neuhof en bragten het  
zoo ver, dat zy den Padiischah beswogen om den bey van  
Tunis te bevelen, de onderneming op het eiland Corsika  
met alle hem ten dienste staende middelen te bevorderen.  
Daerentegen verbond zich Theodoor om als koning van  
Corsika het Turksche oppergezand te erkennen. Voorloopig  
met groote geldsommen ondersteund, scheeptte hy zich naar  
Tunis in en werd door den bey met eerbied en vriendschap  
ontvangen. Door brieven maekte hy zyne vrienden op  
Corsika met zyn voornemen bekend. Hier was intussen

een nieuwe opstand tegen Genoa uitgebarsten; eene junta  
van kryggheerscheiders en afgevaardigden uit het volk had,  
in afwachting van zyne komst, die door gebrek aen schepen  
en troepen onmerkelyk vertraagd werd, het beleid der  
zaken in handen genomen.

Steeds werden de betrekkingen op het eiland ingewik-  
kelde, en Theodoor begreep dat hy niet langer dralen  
moet. Zonder de gewenschte troepen, maer ryk van geld en  
krygsvoorraad voorzien, waertoe ook Ripporda, die thans  
onder den naem van Osman in Marrokko eene hooge mili-  
taire waerdigheid bekloofde, rykelyk had bygedragen,  
laadde hy eindelijk na vele vergeefse pogingen op den  
13<sup>ten</sup> Maert 1736 in de haven van Aleria, op de oostkust  
van het eiland. De Engelsche consul in Tunis had hem een  
koopvaerdschip bezorgd, dat tien stukken geschut en, als  
oorlogschip, de Engelsche vlag voerde; deze daad, waer-  
voor de consul en de kapitein later tot verantwoording  
geroepen werden, kostte den laatste het leven, naerlien hy  
zich, om niet gevangen genomen te worden, in de Levant  
met een pistoolschot van het leven beroofde.

De voornaemste inwoners van Aleria bezagen zich by  
Theodoor aen boord en begroetten hem met den titel van  
Excellentie en onderkoning. Den volgenden morgen ging hy  
op eene zonderlinge wyze, half Tursch half Europeesch  
gekleed aen land; hy droeg een lang scharlakenrood, met  
bont gevoerd kleed, terwyl hy zyn hooffd, in plaats van  
den tulband, met eene gekruide pruik en een driekanten  
hoed getooid had. Aen zyne zyde droeg hy een Spaenschen  
degen, terwyl hy een praechtigen stok met een gedraeciden  
knop in de hand hield. Zyn gevolg, even kakelbont in zyne  
kleederdragt, bestond uit zestien personen, waeronder een  
Fransche luitenant, een secretaris van Elba, een hofmeester  
uit Livorno, een kapellaen en verschiedene kamerdiensers  
en lakkeijen uit verschillende landen, onder andere drie