

DE POSTRIJDER

Men schrijft in te Tongeren bij M. COLLEGE, uitgever en eigenaar van dit blad.

DER PROVINCIE LIMBURG.

Abonnement
6 francs per jaar.

TONGEREN, DEN 5 MEL.

Van alles wat.

Men zou eenen aardigenalmnaak kunnen maken om alle bokkesprongen welke het liberaal ministerie uitgevoerd heeft om de kieswetten op zulke wijze te verknoken...

Het was onder een liberaal ministerie dat de substituanten werden afgeschaft; Het was onder een liberaal ministerie dat de jaarlijksche lichteing van 10,000 op 12,000 man werd gebracht...

Al de liberale politiek zou opricht als uithangbord mogen dragen; De liberale politiek zou opricht als uithangbord mogen dragen; In den geldzak...

De liberale politiek zou opricht als uithangbord mogen dragen; De liberale politiek zou opricht als uithangbord mogen dragen; In den geldzak...

Stads- & provincienieuws.

Provinciale kiezingen van den 25 mel. Kandidaten der katholieke associatie van het kanton Tongeren.

Dat kan het gezenblad niet verdragen en sedert drie weken is het aan t'raaskallen tegen de biecht, dat hooren en zien vergaat...

Men weet dat minister Frère de tien frank per maand wil afschaffen, die de katholieken toegestaan hebben aan al de arme menschen wier zonen soldaat moeten worden.

Hoeveel heeft het katholiek ministerie, toen het nog aan het bewind was, besteed voor handel, nijverheid en landbouw? Antwoord. — Jaarlijks 16 miljoen 320 duizend franken.

Wij hebben het statistisch jaarboek ontvangen, uitgegeven door het ministerie van binnenlandsche zaken. Ziehier, volgens die jaarboeken, welke de uitgaven en de inkomsten van de landbouwers zijn.

Het is aan den christen mensch verboden de zedeloze en ongodsdiensige geschriften, boeken of gazetten te lezen. Dat gebied is geen uitvindsel van vandaag.

Wij lezen hierover in het Fondsblad: De liberale gazetten, altijd vol erbid voor den godsdienst onzer vaderen.

DE OUDE SMOKKELAAR

Zeg mij toch eens, mijnheer Marx, op welk een wijze is die dame in die half verbrande en half vervallen woning gekomen?

in de aangrenzende kamer, twee glazen van dien gloeienden drank klaar. Schellenberg zou tot anderen gedachten gekomen zijn, als hij gezien had, hoe de oude kerel in een der glazen een fijn poeder had gemengd.

eigenlijk overbodig was. Daarop liet hij het licht op de tafel schijnen en schoot met haast op de welgevulde brievenstasch toe.

ook nu kwamen hem allerlei droombeelden voor den geest, zoodat hij den volgende morgen met hevige hoofdpijn wakker werd.

en hinderlijks, toen hij er aan dacht hoe het verstandige meisje met zijne soldaten in aantreking was gebracht, maar hij vond best dit niet te laten opmerken, en vroeg: